

Omklädningsrum

Onsdag den 14 april 2010

Nu anser vi att det är färdigt !!!!!

Som ni alla vet som har hus och liknande finns det alltid en list eller skruv som fattas så även här.



Är det någon som inte ser någon skillnad så rekommenderas ett besök hos optikern.



Så här blev det. Vi är katiga och säger att vi är mycket nöjda

Onsdag den 7/4 Nu är det nära: Hela banan 17 hål (alla utom hål 5) öppnas troligen i morgon torsdag em.

Vi är nästan färdiga med omklädningsrummet, ett par dagars jobb återstår. Visst blir det fint!!

Synd att vi inte hann till öppningsdagen, men vem hade gissat att all snö skulle försvinna så fort?

Vi kan i alla fall nyttja "gamla" delen, den är färdig.



Janne och Christer skall inte sitta där hela tiden,

Krister däremot blir det nog svårare att flytta på, han har hittat en skönare stol.

Onsdag den 31/3 Nu händer det en hel del. I slutet av förra veckan lades nytt golv i både gamla och nya delen.

I måndags blev det klinker på delen utanför toalett och dusch, och "stora" bänken målades.

Dagen arbete bestod i att fortsätta sätta golvlister, foga klinkers, måla, sätta ihop bänken och vi började även med att ta upp hål för ny garageport till elbilarna.

På bangolfen i torsdags gjorde vi frivillig insamling av 50:- för att det saknades pengar till ombyggnaden, vi fick in 800:-. Är det någon som inte var med och känner för att lägga 50:- tas det gärna emot. Skulle det bli något över går det oss oldboys. **Tack alla som bidragit.**



Jonny sätter klinkers



Plåt-Arne har levererat en plåt igen



Onsdag den 24/3 Så var det dax igen. I dag var det många som var heta, mycket blev det gjort.

(Dessutom började man se gräset på tredje tee, nu smälter det fort)



Tisdag den 23/3 Nu har det hänt en del igen. Lollo har monterat belysning och värme, (Nu är det ljus i Guds hus), handduksinkastet är monterat. Än finns inga handdukar bara Janne Ström.



Onsdag den 17/3 I dag och för den delen också i går var vi där igen. Det målades väggar och tak, sattes taklister, gjordes lucka för använda handdukar, målades och skruvades bänkar



Onsdag den 10/3 I dag var vi åtta knegare på plats. Då blir det en hel del gjort. Nu är det ju målning, så det syns vad som sker. Vi målade väggar i gamla delen, tak och väggar i nya. Klädde in kring nya fönstret både utanför och innanför (utsidan blev liksom inte riktigt färdig). Sedan är det ju dessa bräder till bänkarna, de blir bara fler och fler.



Så här såg nya fönstret ut i dag från utsidan

Onsdag den 3/3 Det stora som hänt är att valvet mellan nya och gamla rummet har tagits upp. Taket är spacklat en gång till och målat, väggarna målas ännu en gång. Bernt började att ta upp och sätta fönstret i nya delen. Det fick flyttas lite. Bänkbräderna målas också men de blir bara fler och fler så det tar nog tid.



Så här ser det ut idag från gamla omklädningsrummet.

Onsdag den 24/2 I dag kläddes väggarna med väv och taket målades första gången. Vi fortsatte också såga till bräder till bänkarna, många bräder blit det. Krister började måla (3 st)



Gunnar målar efter Jonnys ritning

Onsdag den 17/2 Vi fortsatte med spackel och slipning. Tak- och golvlister målades en gång till. Vi fortsatte också såga till bräder till bänkarna i omklädningsrummet, och skruva ihop några.



Bänkspecialisten Ström i farten.

Onsdag den 10/2 Vi fortsatte med gipsning, spackel och slipning. Dörren till vattenledningsrummet kom på plats. Tak- och golvlister målades.

Vi började också såga till bräder till bänkarnas omklädningsrummet.

Onsdag den 3/2 I dag var det full fart med gips- och spånskivor på väggarna. En önskan om att bygga in vattenledningarna mot damernas omklädningsrum hade kommit upp.

Detta gjorde vi, hann dessutom med att ta upp hål för fönster och började spackla.



Där längst bort kommer valvet mot gamla omklädningsrummet

Onsdag den 27/1 Efter dagens diskussioner, kompletterade Ström sin ritning. Så här tror vi att det blir:



förslag till
Utökning av omklädningsrum på Skinnarebo. 2010.01.27

Onsdag den 27/1 Nu var det full fart på utbyggnaden. **TACK vare pengarna som samlades in i torsdags på bangolfen.**
Vi var många som hjälptes åt att såga, spika och skruva.



Krister skulle komma och hjälpa till. Men till vilken nytta??? (Har han körkort?)

Onsdag den 20/1 Vi fortsatte med golvet, men då tillgängliga skivor var för få och dessutom olika, blev det inte så mycket synligt gjort i dag, trots stor arbetsinsats. Resultat se nedan.



Onsdag den 13/1 Nu började vi efter helgerna med att göra nytt golv. Det blev att använda det gamla staketet som förut fanns runt gräsytan vid restaurangen. Efter en dags arbete såg det ut så här.



Omklädningsrum År 2009

Onsdag 16 dec Vi fortsatte med förberedelser för att utöka omklädningsrummet.

Konstaterade att golvet måste göras om, det ligger dock 30 cm under befintligt så vi kommer att lägga ett nytt över det gamla.



Så här såg det ut innan vi började