

Gubbarnas höstresa till Töreboda den 26 september 2012, som i själva verket blev till Götaström

Anledningen till bytet var att Töreboda såg ut så här
och var avstängd



Efter en liten diskussion tog vi beslut om Götaström
Och vi började lasta, klockan är lite efter sju. Syns det?



Stor- och Lill-Hassan har återförenats.
Några cirkushistorier blev det dock inte.

Undrar om det blir någon golf?

Golfrestaurangen var stängd,
Så John fixade fika och fralla
på värdshuset Götaström.



Han hade en hel del att stå i vår resledare
och allt i allo, John. Han ordnade allt BRA.



Spänd förväntan om vi skulle få spela eller inte.



Beskedet kom och det var JA !!!

Nu blev det fart på deltagarna.



Så här högt kan jag slå

Vad Curt gör visste vi inte



Claes-Magnus, Lasse och Bernt är taggade



Christer kan slå med en hand och hålla ciggen i den andra



Ulla, Anita och Harriet har rådslag



John kom med försenad Dansk frukost, den satt bra.
tyckte Janne, Curt och Christer



Fyra damer som inte hade kamera med zoom med sig.



Vincent hade ägga-macka med sig



Här är det bara glada miner



Väl i mål fyller Leif och Krister i scorekortet och signerar, men det är inte så lätt att hålla reda på alla slag när man skall vara rädd om frisyren också.

Resultat HÖSTRESAN till Töreboda som blev Götaström.

Klass A			Klass B			Damer		
1	Bernt Lewinsson	74	1	Claes-M Gustafsson	77	1	Maggan Amlqvist	74
2	Christer Ahnström	75	2	Evert Almqvist	78	2	Carin L-Johansson	77
3	Jonny Carlson	76	3	Göran Högberg	79	3	Harrit Ahnström	79
4	Bo Hallman	76	4	Jan-Erik Ström	80			
5	Lennart Engdahl	76	5	Rolf Fagerberg	80			
6	Lras Ekerheim	77	6	Tomas Gamlén	81			
7	Sören Fagerberg	78	7	Lennart Ström	81			
8	PO Henriksson	79	8	Göran Arthursson	81			
9	Gunnar Osbeck	79	9	Gunnar Danielsson	82			
10	Krister Rundberg	80	10	Ulf Kvick	87			

**Så blev det golf i alla fall trots allt regnande.
Hovslättsbuss skötte allt utmärkt även denna gång.
Än en gång stort tack och speciellt till John.**