

Resa till Herrljunga 2011-05-05



Resan började klockan 07:30 med samling på parkeringen på Skinnarebo



Den som var hetast på morgonen var Gunnar Osbeck, han kunde inte ens vänta tills han fått en klubba i handen.





John stod för trevnaden

medan Krister samlade in pengar för bettet
(som han själv skulle vinna, han tänker bara på sig själv)

Väl framme i Herrljunga
bjöds det på kaffe och
fralla.





Två glada herrar som snart skall slå ut.



John ger klarsignal för spel



Kent undrar vilken klubba han skall ta



Jaha Christer vilken klubba skall jag ta?



Nämen Bosse vad gör du??



Det gäller den Bosse också



Nu börjar det komma in flera bollar och fisksoppan hägrar. (Den var fantastiskt god)



Gottegrisen Lennart tog så mycket pannkaka och GRÄDDE, så det nästan tog slut.



Ett dignande prisbord fanns att tillgå för vissa.



Många väntade på om det skulle bli någon utdelning.



John drar igång prisutdelningen.
Undrar om han själv vunnit Foppa-tofflorna????



Kerstin vann damernas tävling.
Alla damerna hade 75 slag, det var
bättre än vad vi hade



Vinnare i klass A Christer
tänk att alla tog whiskey och ingen var intresserad av att bjuda.



klass B Gunnar



och klass C Rolf



Glada damer som vunnit.

Vi som inga pris fick stod på sidan och hejade.



Nu är det dags att packa och åka hem.

Det här gjorde vi bra tycker

Åke "ordförande"

John "reseledare"

TACK!!!

